

kriebels

We hebben er met zijn allen wel lang op moeten wachten dit jaar, maar met het ingaan van de zomertijd lijkt de winter dan toch definitief een halt toeeroepen.

Best leuk hoor die winterse tafereelen, maar een beetje zon op de huid is toch ook niet verkeerd, wat mij betreft.

En als de lente voor nieuwe kansen staat, dan zijn we aardig begonnen. De redactie werd voor deze editie zowat overspoeld met nieuwe ideeën en initiatieven.

En we hebben natuurlijk gestemd met zijn allen. De stemverdeling in onze straat reflecteert niet helemaal de Rotterdamse uitslag, hoewel ook bij 'ons' stembureau Wah Fook Wu de PvdA de meeste stemmen kreeg. In deze editie een artikel over de rol die een aantal van onze straatgenoten bij deze verkiezingen speelden, met dank aan gast schrijver en lokaal Groen Linkser, Luuk.



Uitslag GF - bij Wah Fook Wui werden 745 geldige, niet blanco stemmen uitgebracht

Over nieuwe kansen gesproken, redactieleden John en Lior hebben aangegeven na een aantal jaren Telegraaf Floris hun energie weer op een andere manier te willen gaan inzetten.

Heren, zeer bedankt voor jullie bijdragen!

En we verwelkomen tegelijkertijd een nieuw redactielid, Jeroen van der Beek. Jeroen pakt uit met onder andere een boeiend artikel over *Stolpersteine*. En met de bijdragen van de overige redactieleden en eerder genoemde ingezonden stukken vol initiatieven is het lezen geblazen. De straat heeft er zin in, zo veel mag duidelijk zijn!

Namens de hele redactie alvast veel leesplezier, en vrolijk Pasen,

Kees



kokers in het hoekpandje, wie volgt? zie pagina 7

in deze Telegraaffloris:

- | | |
|--------------------|---|
| pagina 2 | Politiek in de Graaf Floris |
| pagina 3 | Floris en de sleutelbewaarder van de veurzitter |
| pagina 4 | Activiteiten bij Floris 88 |
| pagina 5/6 | Stolpersteine in de GF |
| pagina 7 | Nieuws uit de straat |
| pagina 8 | Op Reis in de Straat - deel 2 |
| pagina 9/10 | Bijzondere bewoners |
| pagina 11 | Nieuws uit de straat |
| pagina 12 | Nieuwe Buren |
| pagina 13 | Over de Grens |
| pagina 14 | de BEUK erin |
| pagina 15 | handige adressen en zo |

Nog geen Telegraaffloris in de bus?

ABONNEREN DOE JE ZO

- email naar: krant@graafflorisstraat.nl
- Doe briefje in de bus bij nummer 77a

De krant wordt één keer per kwartaal verspreid onder geïnteresseerde bewoners van de Graaf Florisstraat en de leden van de Vereniging Ter Bevordering.

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 5 - editie 2 - lente 2010 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl

Politiek in de Graaf Florisstraat

Terwijl in Rotterdam een flinke strijd om de macht wordt gevoerd tussen de PvdA en Leefbaar Rotterdam, zijn er in de Graaf Florisstraat vooral mensen die zich overtuigd inzetten voor andere politieke partijen. Om gelijk open kaart te spelen: ik ben daar één van. Ik heb de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de GroenLinks campagne gecoördineerd in Delfshaven en ben dankzij onze grote winst tot deelraadslid gekozen.

Gelijk toen ik het idee opperde dat ik wel een stukje over politiek wilde schrijven, kwam de redactie met een lijstje vraagstukken: gebrek aan parkeerplaatsen, mogelijke overlast van "polenhotels" en lege chipszakken in speeltuinen. Natuurlijk hoor ik graag van mensen in de straat wat de problemen zijn en zal ik op zoek gaan naar oplossingen. Maar voor dit stuk was ik meer op zoek naar de motivatie en de ervaringen van actieve straatbewoners. Tijdens de campagne kwam ik bijvoorbeeld een overbuurman veelvuldig tegen: John van Wijgerden. John stond net als ik op nummer vijf op de lijst, maar dan voor het CDA.



John en collega in actie voor het CDA

"Ik zit bij het CDA omdat ik zelf gelovig ben. Daarnaast vind ik het een goede bestuurderspartij, die oog heeft voor de energie in de samenleving. Het maatschappelijk middenveld speelt terecht een centrale rol. Tijdens de campagne heb ik ontzettend veel energie ontdekt bij mensen in Delfshaven: bij Turken, Marokkanen, de vele verenigingen. Dat vond ik echt ontzettend leuk." Als ik John vraag naar de ideale leider van het CDA, zegt hij lachend: "Ikzelf, natuurlijk... Nee, de ideale leider bestaat niet. Het is altijd een compromis. Camiel Eurlings is gestopt, dus ik denk dat nu Jan Kees de Jager de beste leider zou zijn."

Een andere overbuurman is ondernemer Aswin Ganga. Bij het lezen van huis-aan-huiskrant de Middellander kwam ik zijn naam tegen als kandidaat voor de VVD. Hij stond nummer acht op de lijst voor Delfshaven, maar het was dan ook niet de bedoeling om gekozen te worden.

"In de campagne heb ik, behalve dat stukje, vooral morele steun geleverd aan de VVD. Eerder heb ik wel meer gedaan, want ik ben drie jaar secretaris geweest van de VVD Delfshaven. Ik geef onze campagne een 5,7. We waren te weinig zichtbaar. Maar daarbij steek ik gelijk de hand in eigen boezem, want ik heb natuurlijk weinig bijgedragen. Met drie kinderen en een eigen zaak heb ik weinig tijd. De VVD is voor mij een logische keuze. Ik ben een geboren liberaal en vrijheid is voor mij de hoogste waarde. De Pim Fortuyn-revolte is volgens mij nog niet uitgewoed. En ik denk dat de VVD dus nog wel een belangrijke rol heeft te vervullen."

Ook Harold Smits, voorzitter van de straatvereniging, doet iets met politiek. En wel voor D66.

"Ik koos ooit voor D66 vanwege Hans van Mierlo. Dat is een held van mij. Daarnaast heb ik de stemwijzer gedaan en kwam ik ook bij D66 uit. Ik stond niet op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen, al was ik wel gevraagd. Ik ben vooral ideeënman geweest voor de campagne. Ik heb de gemeenteraadslid geadviseerd hoe de speerpunten te verkopen. Ook heb ik input geleverd voor de website www.middeninrotterdam.nl. Op die site zet D66 eigen initiatief in de etalage. Zoals bijvoorbeeld ons enecohuisje."

Eigen initiatief, zoals in de Graaf Florisstraat, is erg populair bij politieke partijen. Niet alleen bij D66. Bij het CDA roemen ze het maatschappelijk middenveld. PvdA en GroenLinks hebben extra geld uitgetrokken om initiatieven te ondersteunen en zullen hier in het nieuwe deelgemeentebestuur mee doorgaan. Harold bezweert mij dat hij er voor waakt dat onze straatvereniging geclaimd wordt door één politieke partij. Een hele geruststelling. Want, zoals Aswin zei, politiek en religie zijn zaken waar je goed mee moet opletten. Voordat je het weet jaag je mensen tegen je in het harnas.

De volgende verkiezingen zal het misschien rustiger zijn in de straat. Aswin komt er waarschijnlijk niet aan toe. John is nog werk aan het inhalen van de afgelopen campagne. Harold beperkt zich tot het adviseren over het aanpassen van de campagne aan de lokale omstandigheden. Misschien dat ik nog wel een keer mijn GroenLinksjas aan doe.



Luuk in z'n beste kloffie

Luuk van der Meer

Gies: nieuwe sleutelvrouw hoekhuisje

Per 1 april is Gies van de Kamp ("blauwe huis" op Beatrijsstraat 71) de nieuwe beheerder van het hoekhuisje. Zij volgt daarmee Wies Sanders op, die het jaren ge-wel-dig heeft gedaan. Wies, bedankt!

Leden van de straatvereniging kunnen het hoekhuisje gebruiken voor openbare straatactiviteiten of tegen een kleine vergoeding voor besloten bijeenkomsten. Nog even de spelregels op een rij:

1. kijk op de weblog wanneer het hoekhuisje vrij is, zie agenda op: <http://graafflorisstraat.blogspot.com/>
2. mail Gies om het hoekhuisje te reserveren via gies@moedersmooiste.nl
3. maak met haar een afspraak over het ophalen van de sleutel (liefst tussen 10 tot 17 uur)
4. lever het huisje schoon op (tafelopstelling hoeft na gebruik niet terug; dit om onnodig geschuif te voorkomen en de volgende huurder wil meestal toch weer een andere opstelling)
5. breng de sleutel meteen na gebruik terug i.v.m. andere reserveringen (niet vergeten!!)

Tot slot: Gies, alvast bedankt. En Wies, jij ook natuurlijk. Dat verdient een bloemetje!



Wies- de 'officiële' sleutel overdracht -Gies

van de veurzitter



TURBULENTE TIJDEN

Beste burenen,

We zitten in politiek turbulente tijden.

Bij de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart was het even net Carnaval in de straat.

Met een luidspreker door de straat. "U heeft nog 1 uur om PvdA te stemmen".

En Luuk met zijn mooie Groen Links jas. In het midden van de straat de grote posters van het CDA en PvdA.

Her en der verspreid ienieminie d66 postertjes op de ramen.

Ik vraag me dan af "zullen er doden vallen?".

Gelukkig niet in de straat. Politiek is hier toch vooral een goed gespreksonderwerp.

In Haïti wel doden, waaronder de zoon van onze buurvrouw Diana.

Daar wordt de hele straat dan even stil van. Om daarna haar een hart onder de riem te steken.

Ieder op zijn eigen manier. Daar is onze straat dan ook weer goed in.

Maar... Goede of slechte tijden. Het hoekhuisje blijft onverminderd populair.

Met overvolle bioscoopavondjes, kookdonderdagden en het zzp-lunchcafe. Allemaal trekt het weer andere mensen. En dat is zo mooi.

Daar mogen wij trots op zijn. En niet alleen wij.

Ook onze oud-voorzitter Jeep Brongersma is trots.

Vanuit Arnhem hoort hij alle berichten over het (politiek) verscheurde Rotterdam. En laat ie ons via de mail weten: Blijf vooral het goede voorbeeld geven!

Nou Jeep, dat doen we.

De Graaf Florisstraat kan niet kapot.

Geniet van de lente en van elkaar.

Uw voorzitter,
Harold Smits

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 5 - editie 2 - lente 2010 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl

nieuwe activiteit bij Floris 88

Op Reis In De Straat

Verveeld gegaap, plichtmatig geknik, knikkebollende hoofden. Niks van dit alles bij de eerste aflevering van Op Reis In de Straat in ons hoekpandje! De combinatie van interessante vertellers en geïnteresseerde luisteraars vormden een prima decor voor een levendige en gezellige avond waarin bovendien nog eens wat opgestoken kon worden.

Peter Reitsma trapt af en vertelde uitgebreid over avonturen in Rusland tijdens zijn liftreis van Rotterdam naar Vladivostok. Wie één en ander nog uitgebreider na wil lezen kan terecht op zijn reissite, <http://010-vladok.reitsma.ru/>.

Daarna kwam Peter de Lange aan bod. Peter is een ervaren indiaganger en aan de hand van een schitterende diacollectie deed hij op humoristische wijze verslag van de Kumbh Mela, een wel zeer massale hindoestaanse pelgrimage die eens in de twaalf jaar plaatsvindt in India.

We willen losjes een formaat aanhouden waarbij we één a twee vertellers per avond inplannen die met foto's, filmpjes, muziek, of wat dan ook uitgebreider verslag doen van een reiservaring. Dat wisselen we dan af met wat korters. Een mooie foto. Een grappige anecdote. Een leuk filmpje. Anything. Laat het ons weten. Kom gezellig langs om mee te luisteren.

Als je ook zin krijgt om iets te vertellen of te laten zien, kort of lang, neem dan zeker contact op met Peter Reitsma of Ellen Molenaar, peter.reitsma@gmail.com of emolenaar@chello.nl.

De tweede aflevering van **Op Reis In De Staat** staat gepland voor maandag 19 april, van 20:00 tot ~22:00. Het voorlopige programma voor 19/4 is:

Mariska Davids over Mumbai

Marten van Dijl over Zuid-Afrika

meer informatie op pagina 8

Politieke debat in Floris 88

Op 19 mei a.s. wordt er wederom een politieke debatavond georganiseerd in de aanloop van de landelijke verkiezingen. Laat je politiek bewustzijn aanscherpen door je burens. De avond wordt op inspirerende wijze geleid door de bekende politicoloog Andre Krouwel en Ralph van Tongeren (ontwerper van de website Kieskompas)!

Houd je mailbox in de gaten voor de uitnodiging.....

Monsoon Wedding



9 April • Floriscoop • 20:00 • Mis het niet!

aanmelden via floriscoop@graafflorisstraat.nl

Floris Inspireert!

Onze straat bulkt van de creatieve, innovatieve en ondernemende mensen. We delen onze ervaringen al tijdens smakelijke en ontspannende activiteiten in het buurtpandje. Maar er is vast nog meer om te delen met elkaar!

Floris Inspireert is een nieuwe loot aan de activiteitenboom van Floris 88. Onder deze naam mag je je burens inspireren met wat jij te bieden hebt. Dit kan van alles zijn op gebied van sociaal/maatschappelijke betrokkenheid, spiritualiteit, creativiteit, kennis delen en/of elkaar prikkelen met nieuwe ideeën, praktische of creatieve vaardigheden, of iets anders... Als jij denkt dat anderen er iets van op kunnen steken kun je dit aanbieden.

Meld je aan met je ideeën en dan kijken we of we er een organisatorisch mouw aan kunnen passen.

Heb je een idee? Aanmelden via: florisinspireert@graafflorisstraat.nl of gerdie@alletonen.nl



STOLPERSTEINE IN DE GRAAF FLORISSTRAAT

Vanaf Loods 24 aan de entrepotstraat in Rotterdam werden tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden weggevoerd naar concentratiekampen. Het aantal gedeporteerden was van dezelfde orde van grote als die van de veel bekendere Hollandsche Schouwburg in Amsterdam.

De Stichting Loods 24 ijvert ervoor om dit pijnlijke en betrekkelijk onbekende stuk geschiedenis van de stad onder de aandacht te brengen.

Een van de initiatieven die hieraan kunnen bijdragen is het project *Stolpersteine*.

Een Stolperstein is een soort gedenksteentje dat voor de huizen geplaatst wordt waar van Joden zijn weggevoerd. Letterlijk betekent het struikelsteen. Voor de Duitse kunstenaar Gunter Demning, die het project in 1994 startte, was het ook de bedoeling dat de passant er spreekwoordelijk over struikelde, zodat hij met "gestruikeld hart" en voorovergebogen de tekst las die op het steentje stond.

De steentjes zijn 10 bij 10 cm en voorzien van een messing plaatje waarop de naam, de geboortedatum, de deportatiedatum en de datum van overlijden zijn gestanst.

Door heel Europa zijn al meer dan 20.000 stenen geplaatst.

In Nederland loopt het project sinds november 2007 en nu worden de steentjes ook voor het eerst in Rotterdam gelegd, waaronder onze straat.

Op **7 april** vanaf **16:00** uur wordt er voor de panden met de nummers 33b, 90b en 110a een Stolperstein gelegd. Naast de kunstenaar Gunter Demning zal ook de initiatiefnemer en tevens voorzitter van de Stichting Loods 24, Micha Gelber hierbij aanwezig zijn.

Op het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak logeerde Micha Gelber zelf als jongetje bij zijn

grootmoeder in de Graaf Florisstraat. Gedurende het bombardement in mei 1940 zat hij ondergedoken in de kelder van de huishoudschool (tegenwoordig Wa Fook Wui, het Chinese bejaardentehuis).

Na afloop van de plaatsing kan er in ons buurtpandje op nr. 88a bijgepraat worden onder het genot van een drankje en Joodse hapjes.

Belangstellenden zijn welkom.

Joodse bewoners in de Graaf Florisstraat

Uit het bovenstaande mag niet geconcludeerd worden dat op slechts 3 adressen Joden zijn weggevoerd uit onze straat.

Volgens het digitaal monument Joodse Gemeenschap in Nederland (te vinden op de website van het Joods Historisch Museum, www.jhm.nl) woonden op 1 januari 1942 in de Graaf Florisstraat op 27 adressen Joodse mensen. Dit alles volgens de officiële lijst van gedeporteerde joden. Misschien woonden er nog ergens onderduikers. Die adressen zijn niet bekend.

Door het ontbreken van gegevens zijn ook niet alle namen van de bewoners bekend. Soms staat er op een adres maar 1 persoon vermeld terwijl het aannemelijk is, gezien leeftijd of inkomstenbron, dat daar meer personen woonden. Ook het kindertal van de gezinnen en de relatie tussen de bewoners is niet altijd bekend. Iedereen die iets meer denkt te weten over deze periode van onze straat raad ik dan ook aan om naar deze website te gaan om te kijken of hij of zij nog aanvullingen kan geven op de lijst. Elk klein detail kan van onschatbare waarde zijn. Zo komen deze mensen weer tot leven.

In ieder geval 59 joden zijn uit onze straat weggevoerd. Hieronder staan de nummers vermeld waar Joodse families woonden met de naam van de hoofdbewoner.

vervolg op pagina 5

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 5 - editie 2 - lente 2010 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl

vervolg van pagina 4

Huisnummers waar Joodse families woonden met de naam van de hoofdbewoner:

9b (gezin Jakob Pels), 11a (gezin Sophia Felder), 12b (David Wolfers), 13a (gezin Abraham Bierschenk), 15b (gezin Samuel Solmanovitz), 25a (Lea Goldschmidt-Hausdorff), 29b (gezin Salomon de Haas en gezin Adolphe Isidore van Vriesland), 30b (Sophia van Esso), 31b (gezin Jacob Schaap), 32a (gezin Samuel Isidoor Cohen), 33b (gezin Jacob Levie van Geldere), 39a (Siegfried Salomon Kan), 72b (Mietje Slier), 77b (gezin Jacob G. Wolf), 89 (gezin Harry Hijman Tels en Maria van der Klein), 90a (gezin David de Vries), 90b (gezin Jozef Michel Margulies), 94a (Elizabeth van Baale en gezin Mozes Posner), 94b (Rijntje Maritz), 100a (gezin Jona Bosman), 104a (gezin Berthold Bodenheimer), 106a (gezin Marcus Mijer), 110a (gezin Emanuel Mozes de Leeuwe), 110b (gezin Simon Fonteijn), nr. onbekend (gezin Isaac Ostrowski)

Iedere bewoner van een van deze adressen kan een Stolperstein aanvragen. Voor informatie hierover kunt u mailen naar Micha Gelber, m.gelber@upcmail.nl. Er zijn wel kosten aan verbonden en georganiseerd is het goedkoper.

Van een paar families weten we iets meer dan geboortedatum, deportatiedatum en datum van de moord.

Zo had Jacob Schaap, die getrouwd was met Rebecca Blitz, samen met zijn schoonvader een stempelfabriek en graveerbedrijf. Deze firma 'Louis Blitz' was gevestigd in het woonhuis van Jacob Schaap op nummer 31b. Jacob Schaap is overleden in Rotterdam kort voordat zijn vrouw werd weggevoerd naar Auschwitz in januari 1943. Ze hadden een kind dat elders woonde en de oorlog heeft overleefd.

Samuel Isidoor Cohen van nr 32a was apotheker en had een middel gevonden dat de kwalijke gevolgen van de inwerking van mosterdgas beperkte. In 1938 had hij hierover een bericht geplaatst in het Pharmaceutisch Weekblad. Hij wilde een promotieonderzoek doen. Van promoveren is het echter nooit gekomen.

Samuel Isidoor Cohen is samen met zijn vrouw Edeline Cohen-van Os op 23 juli 1943 vermoord in Sobibor. Ze waren 36 en 29 jaar oud.

Madeleine Marianne Bodenheimer, de jongste dochter van Berthold Bodenheimer (kantoorbediende) en Rosa Paula Bodenheimer-Baer, wordt genoemd in het boek "Koude voeten" van Bill Minco. Hij schrijft daarin een afscheidsbrief aan Madeleine. Daarbij is ook een foto van haar geplaatst. Madeleine was 19 jaar toen ze in Auschwitz stierf. Haar twee jaar oudere zus Jeanine was een half jaar eerder aan een ziekte overleden. Vader en moeder zijn ook in Auschwitz omgekomen.

Jozef Michel Margulies had een tabakszaak in het pand 90b. Hij was getrouwd met Adela Margulies-Mahler. Beiden zijn evenals hun zoon Bernard Margulies in 1943 vermoord in Sobibor. Zij waren de ouders van mevrouw de Leeuwe-Margulies van nr 110a en de grootouders van Anneke Sanders-de Leeuwe, die de Stolperstein voor 110a heeft aangevraagd. Beiden hebben de oorlog overleefd. Emanuel Mozes de Leeuwe kwam om in Bergen Belsen.

Mirjam, Arnold en Jehoedith Bosman, dochter, zoon en dochter van Jona Bosman en Eva Bosman-de Jong van nummer 100a, werden in juni 1943 op het zogenoemde kindertransport gezet, dat van Vught via Westerbork naar Sobibor ging. Zij werden 9, 8 en 5 jaar oud. Victor Emanuel van Vriesland, zoon van Adolphe Isidore van Vriesland en Heintje van Vriesland-Zwartverwer van nummer 29b heeft ook bij dit kindertransport gezeten. Hij werd 16 jaar.

Jona Bosman, de vader van Mirjam, Arnold en Jehoedith, overleefde het kamp Bergen-Belsen, maar is enkele dagen na zijn terugkomst in Rotterdam in 1945 aan uitputting overleden.

Isaac Ostrowski emigreerde omstreeks 1905 met zijn vrouw Maria Kisler van Odessa naar Rotterdam. In Rotterdam werd dochter Rachel geboren, die enkele maanden later overleed. Maria Kisler overleed voor de oorlog en ligt in Rotterdam begraven. Er was nog een kind van het echtpaar in Rusland achtergebleven. Die heeft de oorlog overleefd. Ostrowski woonde in de Graaf Florisstraat, maar het nummer is niet bekend. Hij overleed in Auschwitz in 1942 op 72 jarige leeftijd.

JvB

Het is lente: verse koks gezocht!

In de kookclub van de Florisstraat laten buren met een passie voor koken ons de vingers aflikken na een overheerlijke en gezellige maaltijd.

De hele internationale keuken kwam al langs van 'haute cuisine' tot oer-Hollands. Het kookteam is op zoek naar nieuwe mensen die hun kookkunsten willen delen.

Heb je zin om jouw lievelingsgerecht eens uit te proberen op jouw buren?? Geef je op als 'nieuwe' kok! Zo blijven we elkaar in alle eenvoud of met extra verwennerij verrassen.

Er wordt veelal op donderdag en zaterdag gekookt. Heb je andere ideeën?? Veel is mogelijk, laat het even weten via etenbijfloris@live.nl

In het kader lees je de regels voor de kookclub. Heb je vragen: het kookteam staat klaar om je te ondersteunen als 'verse' kok.

Het kookteam
Francois & Gerdie



30 april: zet je huisraad op straat!

Net verhuisd? Of grote schoonmaak gehouden? Verkoop al je overtollige dingen op de vrijmarkt op Koninginnedag van 10 uur tot 12 uur 's ochtends. Begin alvast maar met verzamelen. Alles mag worden verkocht (zonder vergunning), behalve alcoholische drank. Je bent wel zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken/opruimen van de stoep voor je deur, maar dat is logisch. En voor mensen zonder geld: ruilen mag natuurlijk ook! Fijne Koninginnedag. En oh, wat zal het rustig zijn op de Binnenweg ;)). - HS

Goudkust Graaf Floris

Heb je nog vrienden die op zoek zijn naar een huis? Doe ze een plezier en wijs ze op de volgende huizen. Want.... Wie wil er niet in de Graaf Floris wonen?

Graaf Floris 3, 70 m², vraagprijs: €119.500 k.k. (€ 1.707 per m²)

Graaf Floris 12 bIII, 100 m², vraagprijs: € 200.000 k.k. (€ 2.000 per m²)

Graaf Floris 15 a1, 123 m², vraagprijs: € 214.500 k.k. (€ 1.744 per m²)

Graaf Floris 30 a, 145 m², vraagprijs: € 320.000 k.k. (€ 2.207 per m²)

(Bron: www.zah.nl , www.jaap.nl & www.funda.nl)

Ben er op tijd bij. En... Ben blij met wat je hebt. - HS

De Kookmores van Floris

Menu

- Dien het menu een week van tevoren in. Het kookteam verstuurt de uitnodiging.
- De gasten nemen hun eigen drankjes mee, omdat het pandje geen horecavergunning heeft.

Het pand

- De sleutel kun je ophalen bij Gies of Harold. Bij hen lever je de sleutel na afloop ook weer in.

Openingstijden

- Aanvang om 18.30 uur op donderdag en 19.00 uur op zaterdag.
- Afsluiten (in verband met mogelijke geluidsoverlast voor de buren) svp om 23.00 uur.

Opruimen

- De koks koken en de gasten wassen af en ruimen op.

Kosten

- Inkoop 4,25 -, gasten betalen 6,- en kleine kinderen 3,- (de winst gaat in de kookkas).
- Introducés betalen hetzelfde als de leden.
- De koks betalen zelf natuurlijk niet, maar eten wel mee
- Voor een 'speciaal menu' mag je meer vragen.

Aankondiging: **Op Reis In de Straat - 19 April - 20:00 - Floris 88**

Mariska Davids over Mumbai

Zij neemt ze ons mee naar India. De wijk Byculla in Mumbai om precies te zijn. Mariska is medecoördinator van de internationale stage op het Citycollege St. Franciscus (een havo/wo-school aan de Beukelsdijk 91) en zo kwam ze afgelopen februari voor de derde keer in het welfare center 'Nagpada Neighbourhood House' terecht. Daar organiseert ze samen met collega's en leerlingen activiteiten voor straatkinderen die in de sloppenwijken in de omgeving wonen. Jaarlijks ervaren zij in deze intense twee weken een cultuurshock en belandden ze in een emotionele rollercoaster.

Net een paar weken terug vertelt ze het verhaal over het jongetje van zes dat al bijna drie jaar dag en nacht rondzeult met zijn inmiddels tweejarige zusje, het



meisje wiens moeder prostituee is, dat inmiddels wees is geworden en het welfare center niet meer bezoekt. Of het meisje dat uit werken wordt gestuurd, omdat haar alcoholische vader onlangs is vermoord en er dus weer minder inkomen is? Maar ook het verhaal over veel lol en lachen, communicatie in gebrekkig Engels een beetje Hindi en veel handen en voeten. Bewondering ook voor de kracht en levenslust van deze kinderen en de hoop op een betere toekomst. Een toekomst die een handje geholpen kan worden door het Citycollege Educational Sponsorship Project: het sponsorproject dat uit de internationale stage is ontstaan.

Wie al eerder wil afreizen naar India kan zich ook verliezen in de Bollywoodfilm *Monsoon Wedding* (2001, Mira Nair) die op **9 april** vertoond zal worden bij Floris 88. Mariska Davids zal die avond ook aanwezig zijn om informatie te geven over het Citycollege Educational Sponsorship Project, voor wie interesse heeft.



Marten van Dijk over Zuid-Afrika

Marten fotografeert uiteenlopende onderwerpen met een sterke voorkeur voor natuur en cultuur. Hij reist veel om te kunnen fotograferen en schrijft zelf ook uitgebreidere reisrapportages. Begin dit jaar was hij in Zuid-Afrika. Hij zal een aantal foto's laten zien, en vertellen over de totstandkoming daarvan. Hij maakt series die hij van te voren bedenkt en vertelt wat er nodig is om uiteindelijk de foto te maken die hij voor ogen heeft. Wie vast een voorproefje wil van zijn werk kan een kijkje nemen op www.martenvandijk.com/.



BIJZONDERE MENSEN IN DE STRAAT

In het kader van bijzondere mensen in de straat een gesprek met **Robert W. Heuvelink** van het Yoga Trainingscentrum op nummer 91

Vind jij jezelf een bijzonder mens?

Dat is een hele goeie vraag. Ik vind mijzelf een bijzonder mens omdat ik die bijzondere mens zelf geschapen heb. Ik heb mijzelf gecreëerd zoals ik nu ben. Dat was al een wens van me als jongeman of als puber...

Wanneer is dat begonnen?

Laten we het zo zeggen ik ben begonnen als bijzonder jongetje. Ik wil het geen helderziendheid noemen maar wel een bepaalde begaafdheid. Dat wordt natuurlijk door je ouders niet geaccepteerd...

Een kind met een sterke gevoeligheid?

Ja, een super gevoeligheid. En hierdoor begon ik mij af te zonderen van anderen. Ik ging op zoek naar mensen met een gelijke tuning met gelijke intenties. Die vond ik dan ook en daar had ik dan een hele broederlijke band mee. Zo had ik een veel betere band met mijn vrienden dan met mijn stiefbroers.

Op een gegeven moment ging ik denken "Wat is er aan de hand. Waarom ben ik anders dan anderen? Wat is er loos?" En dan ga je op een zeker moment kijken naar bijzondere mensen die ook uitblinken. Dat doet iedereen natuurlijk.

Maar dan moet je toch voor jezelf al een criterium hebben vastgesteld van wat je bijzonder vindt en wat niet?

Ja, dat is nobelheid. Ik denk dat die nobelheid bij mij voor een deel is ingegeven door mijn moeder

Jij had een sterke moederband, hè?

Ja, ik had een behoorlijke moederband. Maar de moeder voedt je natuurlijk op in de beginne. Die wijst je de weg naar wat goed en niet goed is. Zo zei mijn moeder eens: "Wie een keer liegt, wordt nooit meer geloofd, ook al spreekt hij de waarheid." Dat is een heel verhaal. Daar wordt je mee belast met zoiets.



Jij moest ook los komen van je moeder?

Natuurlijk. Dat ben ik ook. Ik ben helemaal los gekomen op een gegeven moment. Maar dat is in een latere fase gebeurd. Maar om terug te komen op jouw vraag van die bijzonderheid. Ieder mens is bijzonder, is uniek, maar we hebben ook de mogelijkheid om ons te verenigen met de medemensen. Wij zijn natuurlijk allemaal maar microben in de gatenkaas. We snoepen van de gatenkaas, maar iedere microbe heeft ook zijn taak. De taak van mij was nobelheid. En te onderzoeken wat ik hier doe op deze aarde, wat mijn taak is. Dat zijn vragen waarmee je niet bij je ouders moet aankloppen, want die zeggen je moet gewoon opgroeien, leren een beroep hebben en werken.

Even tussendoor. Speelde bij dit alles het geloof een belangrijke rol?

Nee

Die indruk kreeg ik anders wel toen ik in een van je meditatie overpeinzingen las over het schuldgevoel dat je had als jongetje.

Ja, dat schuldgevoel. Nou ja ik zei al, er was natuurlijk wel de norm van "Wie een keer liegt...enz.". En als kind lieg je natuurlijk continu. Of laat ik het zo zeggen; je ontwijkt de waarheid. Liegen wil ik het dan ook niet noemen. Maar je leeft in een fantasiewereld, waar die ouders niet bij kunnen komen.

En dat gaf een schuldgevoel?

Ja. Je ervaart de dingen anders. Zo was een bombardement voor mij als kind een feest, want dan kon je daarna weer van alles vinden, maar zo mocht je

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 5 - editie 2 - lente 2010 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl

er natuurlijk niet over denken.

Ik was een jongetje die als je die alleen liet alles ging onderzoeken

Dat schuldgevoel past wel heel erg in het westers christelijk denken. We moeten allemaal nog steeds boeten voor de erfzonde.

Zo ben ik niet opgevoed.

Maar het schuldbesef zit er wel?

Ja. Altijd. Dat zit in je. Dat is je geweten. Je weet daardoor wanneer je fout gaat. Angst is daarbij een belangrijke factor.

Je moet je ieder moment van de dag zowel overdag als in het donker zo gedragen alsof iedereen die jij kent erbij staan. Moet je nagaan wat een opgave dat is. Dat is een stukje gemeengoed wat we allemaal in ons hebben. Dat zit van nature in ons.

Voor het overleven is angst belangrijk. Ik ben geen bang mens, maar ik heb wel angsten. Die zijn gecultiveerd. Ik ben niet bang voor mijn angsten want het zijn voor mij raadgevers.

Maar nu weer even terug naar die bijzonderheid van mij als kind. Ik merkte dat ik deel uitmaakte van een groep, (zoals het gezin, de familie de vrienden en kennissen) waarin ik noch een ander uit die groep gemist kon worden. De groep was een eenheid. Er kan niemand tussenuit vallen, want dan is de balans weg. De gemeenschap houdt elkaar in leven.

Dit zie je ook in de natuur. Op een natuurfilm zag ik eens een zwerm kleine vissen die aangevallen werd door een grote zwaardvis. Prompt gingen de visjes zo zwemmen dat de groep de vorm aannam van een hele grote vis. Die zwaardvis kon niets uithalen met dat grote organisme. Als een groot lichaam overleefden de visjes hun aanrander.

De bijzonderheid van de mens komt hier op neer dat hij eerst goed voor zichzelf moet zorgen om een bijdrage te kunnen leveren aan het geheel, de groep. Als je zelf goed in het leven staat straalt dat uit naar het gezin, de vriendenkring de kleine gemeenschap waarin je functioneert. Het grote komt dan vanzelf.

Jij gelooft niet in grote machtsblokken?

Daar ben ik op tegen want dat werkt namelijk niet. Als jij je persoonlijke macht uit handen geeft, dan wordt je onderdeel van dat machtsblok. Dan ga je liegen in

commissie en ben je niet meer in het reine met jezelf. Je spreekt dan niet meer je eigen taal maar de taal van de mensen die jij jouw macht hebt toevertrouwd.

Hoe zorg je goed voor jezelf?

Allereerst moet je je kunnen bedruipen op een eerlijke manier zonder anderen te benadelen. Daarnaast moet je oog hebben voor je medemens, extravert zijn, open zijn, naar buiten gericht om iets te kunnen betekenen voor de medemens. Ook moet je nauwkeurigheid betrachten en vriendelijk zijn ook al ben je niet vriendelijk van nature (noem het maar etiketten) en openstaan voor verandering. Verandering is de enige constante die we kennen. De wereld verandert voortdurend.

En dan komen we op de Yoga.

Yoga betekent letterlijk verbinden. In de klassieke betekenis: Het stopzetten van de modificaties van het denken. Als je dat kunt zit je dus op een enkele gedachte. Dat is concentratie. Als je je kunt concentreren dan heb je macht over jezelf.

En dat heb je nodig om beter te kunnen functioneren in de groep?

Ja. Je moet macht over jezelf zien te krijgen omdat jouw levensbelang daar mee gemeoid is.

Jij presenteert op je website (www.manipurayoga.nl) je cursus op een nogal nuchtere manier, als een methode om tot doeltreffendheid te komen. Niets over oosterse mystiek.

De mystiek laat ik aan de mensen zelf over. Er is geen mystiek in het dagelijks leven om te bestaan

Beschouw jij jezelf als een religieus mens?

Ja, maar ik versta onder religieus eenheid, onverdeeld. Mijn religie is eenheid. Ik aanbid geen God.

Tot slot, het kinderdagverblijf is er toch gekomen. Heb je er last van?

Nee.

JvB

35 jaar Citycollege St. Franciscus

roemrijk verleden, kleurrijke toekomst.

Op 1 augustus 2010 bestaat het Citycollege St. Franciscus, net voorbij de hoek Graaf Florisstraat/Beukelsdijk, 35 jaar en dat wil men natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. De reünie staat gepland op zaterdag 13 november 2010 van 16.00 (inloop) tot 22.00 (feest!) uur en 'het City' nodigt alle oud-leerlingen, oud-collega's en andere geïnteresseerden uit om dit jubileum mee te komen vieren. Nadrukkelijk wordt ook op prijs gesteld als oud-leerlingen en oud-collega's van het Sint-Franciscuscollege de reünie bezoeken.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen met daarin naam, examenjaar en contactgegevens naar reunie@citycollege.nl. Bellen kan uiteraard ook: T 010 4770033. Houd voor meer informatie de website (www.citycollege.nl) van het Citycollege St. Franciscus in de gaten en geef de datum aan zoveel mogelijk vrienden en bekenden uit je City-tijd door.



Gevonden: Ring

In de laatste week van februari heeft iemand zijn/haar ring verloren. Rob Heuvelink van het yogacentrum op nummer 91 heeft de ring voor zijn deur gevonden. Ring kwijt? Bel dan even aan bij Rob en steek 'm weer aan je vinger. Wie de ring past, trekke hem aan.

Hoera! De straatspeeldag komt er weer aan!

Kinderen opgelet: op woensdag 2 juni 2010 is het weer zover... de straat een hele middag alleen van jullie!

Weg met al die geparkeerde auto's, er mag niemand meer door, want in de Graaf Florisstraat gaan we spelen, sporten, skelteren, racen, balletje trappen, schminken en nog veel meer!

Laat zien hoe snel, langzaam, slim, handig, groot, klein, behendig en sportief je kunt zijn... een heel parcours met uitdagende sporten en spellen wacht op je!

Tussendoor aan de slag in het kindercafé Floris, waar jullie op een uitnodigend terrasje verrukkelijke taarten, wafels, koffie, thee, limonade en ander heerlijk kunnen maken voor en serveren aan de talrijke gasten! Of zelf smikkelen en smullen, natuurlijk...

Of wil je een optreden verzorgen op het mini podium?

Maak muziek, zing, dans, jongleer, vertoon je kunsten voor het terraspubliek!

Met andere woorden:

Sportievelingen, cafépersoneel en artiesten gezocht voor 2 juni 2010...

Geef je op voor de straatspeeldag, stuur een mail naar Liesbeth LLevy@rrkc.nl

Ouders opgelet: we zijn op zoek naar begeleiders voor het sport en spel gedeelte,

en naar een bijdrage voor het kindercafé in de vorm van een heerlijk baksel...

Wil je erbij zijn op de straatspeeldag, stuur een mail naar Liesbeth: LLevy@rrkc.nl

Bewoners opgelet: op woensdag 2 juni vindt de nationale straatspeeldag plaats.

Daarvoor gaan we het derde deel van de straat afzetten. Dus vanaf de hoek Graaf Floris / Witte van Haemstedestraat tot aan de Heemraadssingel.

Op 02.06.2010 geen doorgang en niet parkeren tussen 12:00 en 18:00 uur.

Bij voorbaat dank voor de medewerking en Tot ziens op 2 juni! Manuela, Liesbeth, Marieke en Mayke.

Nieuwe Buren

nummer 92 A

Elke keer een interview met nieuwe buren. Deze keer met Karel Schaedtler en Fleur Verhoeff die op 1 april de sleutel krijgen van nummer 92 A, het oude huis van Toin en Dennis.

Fijn huis?

Ja, ook al wonen we er nog niet. We vinden zowel straat, buurt als huis een erg goede combinatie. Het huis zelf ziet er mooi uit; veel mooie oude details. Oud en comfortabel. Waren eigenlijk meteen verkocht. En met tuintje, fijn!

Waarom deze straat?

Vanwege de mooie bomen. We zijn altijd een beetje onder de indruk van de grootte, hoogte en hoeveelheid van de bomen. En mooie oude panden. De bomen maken ook een soort on-stadse rust, midden in alle drukte. De straat is ook fijn breed. Midden in Rotterdam, en soms waan je jezelf een beetje in Parijs, een beetje in Barcelona, een beetje in NY, een beetje in 020. De Graaf Florisstraat is werelds.

Waar komen jullie vandaan?

Fleur: Ik kom oorspronkelijk uit Krimpen aan den IJssel. Woon sinds 18e in Rotterdam. Heb in verschillende wijken gewoond, Kralingen, Blijdorp, Oude Noorden en nu komen we uit het Centrum.

Karel: Rotterdam, dus..doordat ik al 15 jaar makelaar ben, kom je hier ook moeilijk weg, in deze stad heb je je kennis opgebouwd he. Niet dat ik overigens weg wil hoor, ik heb t hier prima naar mijn zin.

Werken jullie in Rotterdam?

Fleur: Ik werk om de hoek! met veel plezier werk ik in de Jeugdzorg als behandelcoördinator. Vandaar dat ik de buurt al wel vrij goed ken. Verheug me op alle winkeltjes wat betreft eten! Vis, Marokkaanse bakker enz...

Karel: Ik werk voor makelaarskantoor Langejan.

Wat is jullie grootste liefhebberij?

Fleur: In willekeurige volgorde: kunstboeken verzamelen, schilderen, koken, kneuteren, afspreken met vrienden, race fietsen, honden (teckels), reisjes maken, bellen, buiten zijn.

Karel: Ik golf heel graag, kijk graag naar voetbal op tv of in het stadion.



Fleur en Karel zijn duidelijk in hun nopjes met hun nieuwe huis

Gaan jullie iets actiefs doen in de straat?

Fleur: Ik heb zeker het voornemen om ergens aan deel te nemen. Dat lijkt me namelijk ook een heel leuk aspect aan wonen in de GFS. Alleen, dat beoordeel ik als we er eenmaal wonen. Laat ik het allemaal es een beetje zien wat het inhoudt enz.

Karel: Ja, het lijkt me geweldig om te gaan voetballen op een veldje met een paar burens. FC Floris, is dat geen leuke naam? Ontwerpen we ook een mooi shirt. Ga ik oppakken, maar eerst even verhuizen en onszelf een beetje settlen hier.

Wanneer gaan we jullie zien in het hoekhuisje?

Alles op zijn tijd. Eerst verhuizen. Maar... de film -en kookavonden lijken ons erg leuk (Karel wil graag leren koken). En een debatavond op zijn tijd. Maar ook allerlei leuke projecten in de straat spreken ons erg aan, zoals theater en kunst in de huizen, gluren bij de burens enz.

Hebben jullie een abonnement op de straatkrant?

Yep, en we worden natuurlijk ook tientjeslid van de straatvereniging.

Nog iets?

In juli verwachten we ons eerste kindje. Het is daarom extra bijzonder, omdat we eigenlijk met zijn drieën in de straat komen wonen. Heerlijk, de baby, het huis, de straat en de buurt! Lekker wandelen langs het water op de Heemraadssingel en naar Blijdorp. We hebben veel zin om alles te gaan ontdekken.

Tot in de Graaf Florisstraat!

ME

Over de grens....

Waarin 1 van uw verslaggevers een kijkje neemt buiten de veilige omgeving van de Graaf Florisstraat.

Singeldingen. Wat voor dingen? Was de eerste reactie van deze verslaggever op de vraag of hij iets kon schrijven over Singeldingen? "Is dat iets nieuws?" was de tweede. Maar neen, ook deze keer was hij weer minder op de hoogte van wat er zich in de buurt allemaal afspeelde dan hij dacht.

Met pen en papier toog hij te fiets op een lenterige zaterdagochtend richting de Volmarijnstraat al waar 1 van de initiatiefneemsters van Singeldingen zetelt.

Marieke (Hillen red.), wat is Singeldingen?

is een initiatief van een groep buurtbewoners die in het Heemraadspark Rotterdam een ontspannen ontmoetingsplek wil maken.

Georganiseerd door professionals?

Nee, door vrijwilligers.

Voor de kinderen?

Nee, niet alleen voor de kinderen. We willen juist ook een ontmoetingsplek voor volwassenen zijn.

En het is iets nieuws?

Nou, nieuw... We hebben vorig jaar zes weken proef gedraaid met een mobiele kiosk van waaruit we allerlei activiteiten hebben georganiseerd. Die kiosk is een omgebouwde oude loempiakar en fungeert als het centrale punt.

Voor..?

Voor je koffie, een krantje, picknickkleed, limonades. En hier vandaan werden alle activiteiten georganiseerd. Vorig jaar nog vooral gericht op kinderen. Van Kunstlab tot Singelklimmen. Maar ook voor volwassenen hadden we al activiteiten als Capoeira en Tai chi les van een Chinese dame uit de Graaf Florisstraat.

Ah, dus wij als straat participeren al?

Ja, eigenlijk wel. En komend seizoen gaan we als het goed is meer dingen samen doen. We willen bijvoorbeeld een midzomernachtfestival organiseren en ik heb gehoord dat jullie daar ervaring mee hebben. Dus daarover zijn we in gesprek. We kunnen sowieso altijd vrijwilligers gebruiken. Ook al is het maar een beperkte bijdrage.



drukte rond het Singelding

En wat kunnen we dit seizoen nog meer verwachten?

Een hoop. We starten op 19 mei en staan dan acht weken van woensdag tot en met zondag in het park. We openen met de hit van vorig jaar: Pony rijden in het park. Op woensdagmiddag hebben we Boys en Girls (werktitel). Daarnaast gaan we aan de slag met Singelverhalen. We gaan elke vrijdag negen weken werken onder leiding van Judith van Wagenveld aan een SingeldingenVerhalenbundel. Verder krijgen de Tai Chi en Capoeira lessen een vervolg en willen we een aantal grote activiteiten organiseren als de Midzomernachtavond.

Waar kunnen we terecht voor informatie?

www.singeldingen.nl

Logisch. Marieke, dank je wel en tot ergens in het park.

"Leuk, Singeldingen". Op de terugweg bedacht de schrijver in dop zich dat hij dit jaar misschien toch wat meer de straat uit moet en wat beter om zich heen moet kijken. - ME

Gaslek

Ruik je gaslucht? Ben dan alert en neem contact op met Eneco. Je bent namelijk niet de enige en eerste. Eerder dit jaar was er een gaslek bij nummer 42 en 76 voor de gevel onder de stoep. Aan het zand was te merken dat het lek er al jaren zat (gas maakt zand hard, als steen).

De gasleidingen in de Graaf Florisstraat zijn 40 jaar oud en Eneco pleegt hier geen onderhoud op. Met als gevolg dat het reparatiebedrijf handen vol heeft aan oude leidingen. Ruik je dus gaslucht? Bij de minste of geringste twijfel bellen naar de Eneco, ze komen dezelfde dag controleren.

de beuk erin!

De bewoners van de Essenburgsingel zijn de afgelopen tijd meerdere malen in acties moeten komen, omdat hen van hogerhand allerlei ongewenste beslissingen werden opgelegd.



Het was dus hoog tijd voor een meer positieve actie.

Op 17 Maart jongstleden ging op de Essenburgsingel dan ook de beuk erin. BEUK3, wel te verstaan.

Wie wel eens via de Hennegouwerlaan door de spoortunnel rijdt, kan de grote groene kunstboom van beeldend kunstenaar Dredd, alias André Smit, nauwelijks zijn ontgaan. De 6 meter hoge boom staat



op het tot nog toe enigszins verwaarloosde einde van de Essenburgsingel. Dit stuk deed voornamelijk dienst als hondenuitlaatplek en verzamelplek voor junks. Een sterk contrast met het groene, rustige en mooie karakter van de Essenburgsingel.

De bewoners hebben zelf de benodigde sponsor gelden ingezameld om het project mogelijk te maken.

Compleet met zijte aan de stam en avondverlichting is de boom zowel ontmoetingspunt als herkenningspunt voor de wijk. - KW

Bewonerswerkgroep Wateroverlast opgegaan in BVFP Rotterdam

Via mevrouw Wiggers (nr.83) bereikt ons het bericht dat de bewonerswerkgroep Wateroverlast is opgegaan in de elangen Vereniging Funderings Problematiek Rotterdam.

Ondanks een tweetal gespreken met wethouder Bolsius is structurele financiële steun voor de werkgroep uitgebleven. Uiteindelijk restte de werkgroep niets anders dan te concluderen dat "door de opstelling van de gemeente, zij geen toegevoegde waarde blijkt te kunnen sorteren".

De werkgroep heeft zichzelf inmiddels opgeheven en haar kennis ter beschikking gesteld aan de BVFP.

De bewonersgroep Wateroverlast maakte zich onder andere sterk voor een beter en uitgebreider peilbuizensysteem ten einde problemen eerder te kunnen signaleren.



Ook streefde zij naar de aanstelling van een aanspreekbare grondwatercoördinator bij de gemeente, tot wie bewoners met klachten of zorgen over het grondwaterpeil in de Rotterdamse wijken zich zouden kunnen wenden. - KW

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 5 - editie 2 - lente 2010 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl



Redactie

Graaf Florisstraat 77a
krant@graafflorisstraat.nl

Aan deze TeleGraafFloris werkten mee:

- Kees de Wit (eindredactie, copy, foto's)
- Harold Smits (copy, foto's)
- Marc Eikelenboom (copy, foto)
- Jeroen van der Beek (copy, foto)
- Luuk Vermeer (copy, foto's)
- Peter Reitsma (copy, foto)
- Mariska Davids (copy, foto's)

De nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit, rond 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Nieuws? Vragen? Reacties?

Graag! Mail ons je bijdrage. Zo wordt het een nieuwsbrief voor, van en door alle bewoners van de Graaf Florisstraat.

Verspreiding

Niet elke bewoner krijgt de de TeleGraafFloris. Alleen bewoners die lid zijn van de vereniging Ter Bevordering of die actief hebben aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen, krijgen de TeleGraafFloris elk kwartaal bezorgd. Stuur ons een e-mail als je de nieuwsbrief in kleur in je mailbox wilt ontvangen (bcc verstuurd). Bewoners die geen e-mail hebben kunnen een zwart-wit kopie van de nieuwsbrief in de brievenbus krijgen. Doe daarvoor een kort briefje door de bus bij de redactie.

Persoonsgegevens

De (e-mail)adressen van de bewoners zullen niet worden gebruikt voor commerciële initiatieven.

VERENIGING TER BEVORDERING

Mailinglists

Tientjesleden van de vereniging Ter Bevordering ontvangen elke maand een overzicht van de activiteiten die worden georganiseerd in het hoekpand op nummer 88a. Wil je meer?

Laat je dan op de mailinglijst zetten die past bij jouw interesses. Er zijn twee specifieke mailinglists waar je jouw naam op kunt laten zetten. Je ontvangt dan gerichte en uitgebreide uitnodigingen voor de activiteiten die jij interessant vindt. Je kunt jezelf aanmelden bij:

etenbijfloris@live.nl

Je krijgt dan wekelijks te horen wat er op het menu staat elke donderdagavond en hoe je jezelf kunt inschrijven voor een overheerlijke maaltijd van slechts 6 euro en hun introducés. Ook kun je jezelf hier natuurlijk aanmelden als kok.

floriscoop@graafflorisstraat.nl

Dan krijg je elke maand een uitgebreide mail over de film van de maand. Elke maand een bijzondere film. Altijd met iets lekkers erbij, soms met een passend diner. Vol is vol, dus wacht niet te lang met aanmelden. Kosten: 2 euro pp (film only) + 8 euro pp (film met diner). Drankje moet je zelf meenemen. Exclusief voor leden van de vereniging Ter Bevordering en hun introducés.

Daarnaast kun je als lid het hoekpand van Floris afhuren voor geluidsarme besloten bijeenkomsten, als vergaderingen of dineetjes. Stuur daarvoor een mail naar gies@moedersmooiste.nl

Voor vragen direct aan het bestuur van de vereniging kun je mailen naar vereniging@graafflorisstraat.nl