

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 4 - editie 2 - lente 2009 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl

lente kriebels

Ik begin ze te krijgen. We werden deze week vrij plotseling getrakteerd op een paar heerlijke dagen. En meteen komt de straat tot leven.

Niet dat het hier in de winter nou saai is of zo, maar het straatleven op onze mooie brede stoepen dat bij een beetje warmte altijd direct ontstaat is zo lekker zichtbaar.

De glimlach op het gezicht van de nietsvermoedende fietser in de straat, die langs de spelende kinderen, borrelende ouders of flanerende jeugd rijdt spreekt wat dat betreft altijd boekdelen.



voorjaars licht in de straat

En het feest op straat wordt alleen maar groter, met als hoogtepunt het aanstaande Midzomernacht festival.

De voorbereidingen voor dit enorme straatfeest zijn inmiddels in volle gang, en jullie kunnen er in deze editie van de Telegraaf Floris dan ook van alles over lezen.

Laat je inspireren door het vele werk dat al verzet is en meldt je aan om te helpen er een groot feest van te maken.

Maar er gebeurt nog veel meer, en ook daar is weer het nodige over te berichten, kortom, namens de hele redactie, heel veel leesplezier,

Kees de Wit



Het midzomernacht festival komt er aan!

in deze Telegraaffloris:

- pagina 2** het Midzomernacht festival
- pagina 3** muziek op het festival van de veurzitter
- pagina 4** Brand bij Ben
- pagina 5** verslag Gluren bij de Buren
- pagina 6** nieuws uit de straat
- pagina 7** floriscoop gekopieerd
- pagina 8** Bijzonder Buren - Orange Factory
- pagina 9** Eneco Huisje - update
- pagina 10** handige adressen en zo

Nog geen Telegraaffloris in de bus?

ABONNEREN DOE JE ZO

- email naar: krant@graafflorisstraat.nl
- Doe briefje in de bus bij nummer 77a

De krant wordt één keer per kwartaal verspreid onder geïnteresseerde bewoners van de Graaf Florisstraat en de leden van de Vereniging Ter Bevordering.

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 4 - editie 2 - lente 2009 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl

midzomernacht festival



De Graaf Florisstraat – vernoemd naar graaf Floris V van Holland - wordt bewoond door vele Nederlanders die niet uit Holland komen: Brabanders, Amerikanen, Friezen, Marokkanen, Surinamers; mensen uit vele hoeken van ons land en de wereld.

Midzomernacht is een universeel en zeer oud feestmoment, dat ideaal in de koelte en rust van onze lommerrijke straat gevierd kan worden. Om de langste dag van het jaar met de hele buurt te vieren transformeert de straat voor die dag - en nacht - tot een festival met kunst, eten en film+muziek uit allerlei landen van de wereld. Overdag vooral spelen en sporten, aansluitend eten en wanneer het donker wordt rond 22.30 zal de donkere straat veranderen in een lichtspektakel!



Het festival heet Verschillen Smaken, omdat het leren kennen van elkaars achtergronden is als een proeverij. Culturen bieden een rijkdom aan smaken, sferen, geluiden en tradities, die we in het dagelijks leven maar zo beperkt meemaken. Op het festival kan iedereen zomaar gratis proeven van andermans cultuur.

Doe mee, er zijn tal van kleine en grote dingen te doen, en hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hier de rollen waarvoor we in de voorbereiding nog mensen zoeken:

- De Kok (nog circa 10 nodig): het maakt niet uit hoeveel je kookt, als het maar met je culturele achtergrond te maken heeft.
- De TV (min 20): zet een TV voor je raam en vertoon je favoriete soapserie.
- De Kunstenaar: (min 20) maak van je raam een tijdelijk kunstwerk met plakfolie

- De Muzikant of Danser (nog circa 5 nodig) laat je talenten zien op het podium
- De Demonstratie: geef een gratis workshop.
- De Poetser of Bouwer (nog 5 nodig): Help mee met schoonmaken en bouwen vooraf en achteraf aan het festival
- De Barman (4 mensen): Les de dorstige massa
- De Toilet-en kassamenner/juffrouw (4 mensen)
- Het PR-team: 1 "trekker" nodig
- Vliegende keep: 20 volwassenen of kinderen

Praktisch

Het festival vindt plaats op 20 juni van 15.00 tot 01.00 uur in de Graaf Florisstraat tussen de Heemraadsingel en de Witte van Haemstede/Beatrijsstraat.

Op die dag vragen we jullie om auto's en fietsen tijdelijk elders te parkeren om plaats te maken voor een muziek en film-podium, tafels en kraampjes, workshops en boamlounges.

Een bijzondere dag, die misschien ook wat praktisch ongemak heeft. Daarover kun je altijd bellen met Wies op 06-53979277.

Als je zelf leuke ideeën hebt, kun je dit op verschillende manieren kenbaar kunt maken, nl via de blog; www.graafflorisstraat.blogspot.com, in de brievenbus van 88A, of via festival@graafflorisstraat.nl

ansichtkaarten actie:

Je hebt ongetwijfeld de prachtige ansichtkaart van het festivalin je brievenbus gevonden.

We vragen je, als je op het festival komt of achter de boodschap van het festival staat deze duidelijk zichtbaar voor je raam te hangen.

Als je anderen wilt uitnodigen zijn er in het pandje extra ansichtkaarten af te halen.

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 4 - editie 2 - lente 2009 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl

Muziek in de Graaf Florisstraat van de veurzitter

Op 20 juni 2009 vindt het "Midzomernachtfestival Verschillen Smaken" plaats. Naast veel lekker eten wordt het ook smullen van muziek! Net zoals met het eten (uit 25 verschillende landen!) streven we naar diversiteit: verschillende stijlen, instrumenten, klanken en muzikanten.

We hebben al veel leuke aanmeldingen uiteenlopend van klassiek tot rock en van oud-Hollands tot Portugese Fado. De variatie in leeftijd is minder groot dus daar willen we graag wat aan doen. Bij deze daarom een oproep aan alle kinderen in onze straat en wijk: komen jullie ook muziek maken op 20 juni? We hebben al een groots podium beschikbaar vanaf drie uur 's middags.

We gaan door tot een uurtje of één met als spetterend einde de groovy band Mombassa. Zo lijkt het programma helemaal rond maar niets is minder waar: we zijn nog altijd op zoek naar muzikanten, jong en oud.

Ondergetekenden willen je hartelijk uitnodigen mee te doen. Mail of bel ons en laat weten wat voor muziek je maakt.

Het podium is trouwens heel professioneel met een heuse PA en lampen! Ook komt er een groot scherm naast het podium met beelden die de muziek aanvullen. Dus wil je zingen met een orkestband (CD-tje waar het orkest op staat zonder zang want dat is natuurlijk live!) dan kan dat. Zie je een gitaarsolo in de Rocky Mountains wel zitten? Dat kan ook. Het belooft echt een waar muziekspektakel te worden!

Petra petraholland@gmail.com (06 18112261)

Ron ronvanleeuwen@niorg.com (06 41535319)

Frank frank@frankkoppelmans.nl



Ik ben trots op de straat. Misschien weet niet iedereen het, maar we zijn een inspirerend voorbeeld voor velen. Zo zijn we onlangs bezocht door actievoelingen uit de Burgemeester Meineszstraat. Ook zij willen een straatpandje huren en daar gaan koken met elkaar. Net als in de Graaf Floris. Maar dat is niet alles... het idee van "film kijken met volle mond" (combinatie van film met diner) krijgt navolging in andere grote steden. Net als in de Graaf Floris. En dan hebben we het nog niet over het kunstproject Enecohuisje (oplevering: eind 2009) en het integratiefestival Verschillen Smaken (op 20 juni). Beide projecten zijn beloond door de deelgemeente met een subsidie. Het zal me niets verbazen als er in 2010 overal in het land Enecohuisjes en integratiefestivalen zullen verschijnen. Net als in de Graaf Floris.

Dat doen we toch maar mooi met elkaar. Samen zijn we Neerlands hoop in bange (crisis)dagen. Keep up the good work!

Harold Smits

Festival Weetjes - Wist je dat:

- Auto's en fietsen in het beschermde deel gevraagd worden om ergens anders te parkeren?
- De titel van het festival Verschillen Smaken is?
- Als je niet houdt van lawaai, je beter 20 juni een dagje weg kunt boeken?
- We alvast verklappen dat we een aantal geweldige muzikale optredens op het podium hebben?
- Je je binnenkort kunt opgeven voor een Panna-competitie (vaders en zonen/moeders en dochters)?
- Er een mogelijkheid is om 8 verschillende gratis dansworkshops te volgen die dag?
- Je lekker rustig kunt gaan zitten schaken of dammen onder het genot van lekkere Turkse koffie?
- En de kinderen Oud Hollandse spelletjes doen, maar dan op zijn Middellands?
- De Turkse pizza verkoper op het Henegouwersplein Fatih heet en hij op het festival gaat verklappen hoe je het Turkse drankje Ayren maakt?
- Er al 18 koks zijn die internationale gerechten maken?
- We jouw hulp echt hard nodig hebben!!?
- Er die dag allerlei leuke dingen in de bomen ...sssstttttttttt
- We graag willen weten welke BHV-er beschikbaar is op 20 juni?
- Georgio van "So you think you can dance" aanwezig is?
- We op zoek zijn naar mensen met een EHBO diploma?
- We graag willen weten wie jij nog kent om uit te nodigen voor een workshop?
- We hopen dat alle kinderen uit Middelland het vreselijk naar hun zin hebben die dag?
- Je later alles rustig kunt lezen in de Speciale Festival Editie TeleGraafFloris die extra in april/mei uitkomt?

Ben 'de Bloemenman'

Op 7 Maart jongstleden werd de straat opgeschrikt door sirenes. Nou horen we die wel vaker in onze buurt, maar dit keer bleven ze wel erg lang aanhouden.

In de opslagruimte van de bekende bloemenstand op de hoek van de Witte van Haemstedestraat en de Te Middellandstraat, direct naast het pand van Floris, bleek brand te woeden.

Inderdaad, hetzelfde pand dat twee jaar geleden ook al in vlammen op ging, en toen het noodgedwongen vertrek van een hele familie veroorzaakte.

Over de oorzaak van de brand werd al snel druk gespeculeerd; tijd voor een gesprek.

Iedereen kent u als Ben, of 'de Bloemenman', hoe moet ik u nu noemen?

Ik word van oudsher Ben 'Bloem' genoemd. Dat is in het café ontstaan en is ook zo gebeven. Ik hou er eigenlijk helemaal niet zo van op bij mijn echte naam genoemd te worden.

Hoe lang heeft u de bloemenstand al dan?

Ik sta al meer dan 35 jaar hier in de wijk. Ik ben zelf ook in West geboren.

U heeft dus heel veel zien veranderen in de wijk?

Ja, al is het er allemaal niet beter op geworden. Voor mij persoonlijk, er wonen nu zo veel mensen die geen geld hebben, of dat niet aan bloemen willen uitgeven. Neem het stukje straat hier waar ik sta, daar heb ik misschien 5 vaste klanten. Terwijl uit bijvoorbeeld jullie straat wel weer heel veel mensen regelmatig komen. Ik moet het echt van een paar straten hebben.

Toch bepaald duur zijn de bloemen bij u niet

Kijk in heel Rotterdam, hoeveel bloemenzaken zijn er nou nog? En dan zijn er ook nog een hoop die overleven omdat de partner een baan erbij heeft, omdat het anders niet uit kan. Dit is best hard werken, ik sta een paar keer per week om 5 uur 's ochtends in Bleiswijk om bloemen in te kopen. Mensen denken soms, die staat de hele dag maar een beetje te lummelen, ze zien niet wat er allemaal bij komt kijken. Als je hard werkt zou je gewoon een eerlijke boterham moeten kunnen verdienen, dat is met bloemen best moeilijk geworden.

Houden mensen niet meer van bloemen dan?

Ze zijn ook veeleisender geworden. Vroeger kochten mensen gewoon een paar bossen bloemen. Nu willen ze een takkie van dit en een mix van zo.



brand in de opslag ruimte van Ben

En dan ook nog brand, wat is er nu eigenlijk gebeurd?
Er was kortsluiting bij de koeling.

Wel verzekerd hopelijk?

Jawel, maar niet zo heel hoog. Nou ja, d'r staat ook niet zo heel veel in natuurlijk.

Enig idee wat de plannen zijn voor het pand boven uw opslag ruimte?

Ik hoor vaak mensen klagen over dat het er zo lelijk uit ziet. Ik denk dan, kijk naar wat ze op de Beukelsdijk deden. Kijk, misschien als ik zeg dat je die platen allemaal crème-wit moet schilderen, dat iedereen zegt, die is gek. Maar zoek een bekend iemand, zoals bij die Beukelsdijk, en dan doen ze het misschien gewoon wel.

Ik vind het eigenlijk helemaal geen gek idee Ben. Misschien is het wel iets voor het midzomernacht festival. Dan beschilderen we al die platen met grote bloemen.

KdW

VRAAG:

Het pand naast het hoekpandje waar begin maart nog brand was en wat een jaar geleden al eerder was uitgebrand, wordt niet opgeknapt. Dit is slecht voor de sfeer/uitstraling van de wijk. Woonstad is eigenaar. Wat zijn hun plannen met het pand?

ANTWOORD:

Het pand staat in de verkoop. Op dit moment zijn we in verre staat van onderhandelen met een nieuwe eigenaar. Voorwaarde daarbij is dat de nieuwe eigenaar een opknapverplichting op zich neemt. Net als jullie hopen wij van Woonstad de verkoop binnen afzienbare tijd af te ronden.

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 4 - editie 2 - lente 2009 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl

Gluren bij de Buren

Op 22 maart hebben we weer bij de burens gekeurd. Aan de kant van de even huisnummers van de Graaf Florisstraat hadden zich maar liefst 7 huizen/deelnemers gemeld, van nummer 48 tot en met nummer 92. Wat zou er aan de hand zijn met de rest van de straat? Zijn daar de mensen minder trots op hun huis, of er minder blij mee? In ieder geval was merkbaar dat de bewoners van de deelnemende huizen het bezoek - van ongeveer 25 mensen - leuk vonden, wat evenzeer gold voor die bezoekers. Volgegeten met chocolade paaseitjes en andere lekkere hapjes eindigden we in 'Didden Village', het huis met de blauwe opbouw in de Beatrisstraat, waar de verse muntthee zeer welkom was en we ook nog eens een rondleiding kregen in het pruikenatelier. Het is duidelijk: diegenen die niet meededen hebben wat gemist: gastvrijheid en vooral inspiratie. De volgende keer meedoen dus!

Frans Hooijkaas



DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 4 - editie 2 - lente 2009 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl

kiosk aan heemraadssingel

Van begin juni tot half juli staat er een bemande mobiele kiosk in het Heemraadspark ter hoogte van de speeltuin, met koffie en lekkere hapjes.

Heb je dus zin om even de benen te strekken? Loop er dan even langs. Elke week zijn er kleinschalige activiteiten rondom die kiosk, zoals een tai chi workshop, taarten bakken en klusjes doen. Voor en door de buurt.

Heb je zin om ook iets kleins te doen, bijvoorbeeld met een groepje kinderen, neem dan contact op met Judith Pouwelse van Singeldingen: jpouwelse@hotmail.com



we hebben een blog!

We hebben een weblog!

Wist je al dat de Graaf Florisstraat nu ook een weblog heeft op internet? Een weblog (afkorting: blog) is een website waarop regelmatig - soms meerdere keren per dag - nieuwe bijdragen verschijnen. Het nieuwste bericht staat steeds bovenaan. Ga maar eens kijken op: <http://graafflorisstraat.blogspot.com>

De weblog vervangt de nieuws-pagina op de gewone website. Als je bij www.graafflorisstraat.nl op het kopje "nieuws" clickt, word je vanzelf doorverwezen naar de weblog. Op dit moment kun je er bijvoorbeeld het laatste nieuws vinden over het festival 'verschillen smaken'. Wil je graag blijven? Of wil je zelf iets over jouw straatproject delen met de straat? Het blog is er voor jou!

HS

nu ook virtueel gluren bij de bureu

Sinds half maart kun je door een 3-dimensionale Graaf Florisstraat lopen op Google Maps. (of in Google Earth versie 5, red.)

Wil je ontdekken welke buurvrouw er een steelse kus geeft aan een buurman, waar jouw auto geparkeerd stond die dag en of jouw huis er mooi op staat.... Ga dan eens kijken op internet. Google maps werkt eenvoudig. In 3 stappen:

type in je adresbalk (internet) in: <http://maps.google.nl>
zoek in maps naar: graaf florisstraat, rotterdam
click op het gele mannetje links boven op je kaart

En klaar is Kees. Je plattegrond van Middelland verandert in een driedimensionale foto waarin je kunt bewegen: van voor, naar achter, van links, naar rechts... Veel plezier.

HS

Overigens is de dienst bepaald niet onomstreden. Critici zien de foto's als inbreuk op de privacy. Heb je echt bezwaar tegen een bepaalde foto, dan kun je via een link bij de foto je beklag doen bij Google.

Wellicht een goed onderwerp voor het blog? (red.)

te huur: clubhuis

Ben jij op zoek naar een leuke plek om te vergaderen, samen te koken, een expositie te houden of een feestje te geven?

Het clubhuis op 88a biedt zich aan en is te huur voor 10 euro per dagdeel (voor tientjesleden) of 30 euro per dagdeel als je geen lid bent van de straatvereniging. Wil je iets organiseren? Neem dan contact op met onze huismeester wieessanders@zonnet.nl om de beschikbaarheid te checken en het pandje te reserveren. Het is heel uniek dat we samen zo'n pandje hebben in de straat. Geniet ervan!

Huisregels: 100 euro borg, maximaal 40 aanwezigen, om 22:00 uur muziek uit, om 23:00 uur licht uit, rustig op straat

floriscoop gekopieerd!

In de nieuwsbrief van SMART Project Space mochten we laatst het volgende lezen:

Sideways

dir. Alexander Payne (USA, 2004, 126 mins)

Wednesday 04 February 2009, 19.45 hrs

Friends Jack and Miles take off on a final road trip to California's wine country the week prior to Jack's wedding. Both men have goals for the vacation - Miles wants to turn Jack on to the art of wine tasting, while Jack is concerned with exploiting his last days as a bachelor - but when the two men come across two fascinating women the duo is forced to examine their morality, and if maturity isn't such a depressing prospect. A multi-prized (including an Oscar for the best script), witty and delightful comedy about life, love and wine.

This is a gastronomic film experience and part of our new series of old and modern classics that are shown every Wednesday over dinner.

The menu of the evening is directly inspired by the film. Price for Dinner & Film: 27,50 euro.

Please reserve your ticket at Lab111 Restaurant – Tel. 020 61 69 994

N.B. Only 30 tickets available!

Waar hebben we dat eerder gehoord?

Op 25 April 2008 introduceerde de Floriscoop de eefilm. De eerste film die we u, met eten en al, voorschotelden, was dus Sideways.

Een jaar later, en tegen voor een veel hoger bedrag kan men in Amsterdam dus nu ook van dit fenomeen gaan genieten.

Heeft u het toch maar goed, in een straat die iedere tweede maand een dergelijk eefilm organiseert, en waarvoor u slechts een tientje entree betaald!

En iedere andere maand is er dan ook nog voor en habbekrats van een mooie film, zonder eten, maar altijd wel een verrassing, te genieten.

Dus als je het nog niet hebt gedaan, schrijf je in voor de floriscoop nieuwsbrief: floriscoop@graafflorisstraat.nl

iedere maand op 88a



FLORISCOOP

floriscoop@graafflorisstraat.nl

huis kopen/huren

De Graaf Florisstraat is een sfeervolle en actieve straat met mensen die investeren in hun huizen. Tip je vrienden! Momenteel zijn de volgende huizen in de markt.

Te koop

- nr. 73b, 130 m², vraagprijs: EUR. 317.000 (EUR. 2.438 per m²).
- nr 97 B, 75m², vraagprijs EUR. 159.000 (EUR. 2120 per m²)
- nr 97 BI, 75m², vraagprijs EUR. 159.000 (EUR. 2120 per m²)

(Bron: www.zah.nl , www.jaap.nl & www.funda.nl)
KdW

oproep: fietstrommel ruil?

Sinds 1 maart ben ik in het bezit van een abonnement op een fietstrommel in de Graaf Florisstraat t.h.v. nummer 54. Ikzelf woon echter op nummer 101-a.

Niet een grote afstand om lopend te overbruggen, maar gemak dient de mens, toch?

Mijn vraag; is er iemand die ook een abonnement heeft, op een locatie niet direct in de buurt van hun woning, maar ergens in een van de drie fietstrommels tussen de huisnummers 96 en 110, en of zij bereid zijn dan eventueel te willen ruilen van trommel?

Als iemand een plekje wil ruilen, meld het mij:

Wim de Kwant.

Graaf Florisstraat 101a
010-8180498

bijzondere burenen



Op nummer 16B zit de The Orange Factory en de man hierachter heet Rob Nederlof.

Rob werkt in de Orange Factory in Graaf Florisstraat als kunsthandelaar, kunstleverancier en bedenker van verschillende projecten. De belangrijkste kunstenaars die Rob op dit moment vertegenwoordigd zijn Herman Brood, Peter Donkersloot en George Heidweiller.

Rob komt oorspronkelijk uit Delft en heeft hier 15 jaar een eigen reclamebureau gehad. Daarna zag hij mogelijkheid om in Voorburg en later in Antwerpen een Galerij te beginnen. Rob houdt van gaten in de markt en hier op inspringen. Zo is hij eens een jaar in Frankrijk geweest waarbij het de bedoeling was om schilderijen te verkopen. Helaas liep dit toen niet maar net zo makkelijk kwam hij op het idee om Oekraïense vazen te verkopen omdat een vriendin destijds bijna naast de fabriek woonde en de Fransen wel het glas zo bewonderden.

Op dit moment werkt Rob veel samen met Peter Donkersloot die in België woont. Een voorbeeld van zo'n project is dat Donkersloot 30 toppers schildert die Rob op linnen drukt en verkoopt aan Galeries hier en buiten Rotterdam.

Rob vindt het heerlijk om in de straat te werken, lekker licht en ruim, mooie bomen en je auto direct voor de deur. Voordat Rob verhuisde had hij al gehoord dat in de Graaf Florisstraat allerlei leuke dingen gebeurde.

Rob weet ook van het Midzomernacht Festival op 20 juni. Hij is enthousiast en zit vol met ideeën. Het idee wat hij en zijn dochter Kelly aan het uitwerken zijn is dat kinderen bij hem voor de deur gypsen mogen beschilderen die hij daarna twee weken in de etalage zet. Het zou fantastisch zijn!!!

JH

gezocht: geluidsdempende wandbekleding

Het verenigingspandje geeft geluids overlast aan de (zij)buren. Om dit te verminderen gaan we de trap bekleden en zijn we op zoek naar een slimme en smaakvolle oplossing voor wandisolatie bij de trap. Zie foto. Heb jij een geluidswerend creatief idee? Laat dat dan weten aan Ron via vereniging@graafflorisstraat.nl

We zijn benieuwd naar jouw idee!



Eneco Huisje - update

Na ruim een jaar overleg met regelgevers, constructeurs, eneco en sponsors lijkt er schot te zitten in het project Enecohuisje. Het lelijke huisje met de grindtegels op de hoek met de Heemraadssingel krijgt een nieuw frame met scherpe foto's van het oorspronkelijke uitzicht. Zodat je het idee krijgt dat het huisje er niet meer staat. De Telegraaf Floris wil meer weten over de voortgang. Zes vragen aan de trekker van dit project, Gerard Peters.



Gerard Peters krijgt er grijze haren van

Hoe lang staat het huisje met de grindtegels er nu al?

Sinds het najaar van 2006, al bijna 2,5 jaar.

Had jij verwacht dat de procedures zo lang zouden duren?

Ja en nee. Eerst hebben we geprobeerd om het huisje weg te krijgen. Na een jaar kregen we te horen dat Eneco vrij is om dit soort huisjes neer te zetten waar ze willen. Een jaar lijkt lang, maar zo lang duurt het al gauw als je iets weg wilt krijgen. De ontwerpwedstrijd en verkiezing ging vlot. Daarna heeft het nog ruim een jaar geduurd om toestemming te krijgen van Eneco. Dat had ik nooit verwacht. Hierdoor raakt het tempo uit het project, dooft het enthousiasme en moet je achter iedereen aan zitten.

Wanneer verwacht je dat de foto's gemaakt kunnen worden?

Als de fontijn in de singel spuit en er mooi, groen blad aan de bomen zitten. Dat zal zo in mei/juni zijn. Dan is de straat op zijn mooist.



nieuwe bekleding van het Enecohuisje met scherpe foto's

Hoeveel geld is er nodig en hoeveel is er binnen?

We hebben bij elkaar nu 15.500 euro om het project uit te voeren (500 euro van de straatvereniging en 15.000 aan Vogelaargelden/Delfhavense Duiten). De kosten zijn echter 19.000 euro. We komen dus nog 3.500 euro tekort.

We hopen dat het CBK dit wil bijdragen.

Hoe groot is de kans dat we in de zomer het prachtige huisje kunnen aanschouwen?

Ik verwacht dat eind 2009 de 'make over' van het Enecohuisje een feit is. De zomer gaan we waarschijnlijk niet halen. Eerst moeten we het totale bedrag nog bij elkaar zien te sprokkelen. Een lichtpuntje is het wel dat de stichting Boulevard (Heemraadssingel & Mathenesserlaan) bij de onthulling zorgen voor een feestje.

Gaat er in de tussentijd nog iets gebeuren?

Ja. We willen mensen laten wennen aan het idee dat het Enecohuisje er anders uit gaat zien. Daarom mogen kinderen uit onze straat op zondag 19 april op een schildersdoek een tijdelijk kunstwerk maken. Net zoals kinderen vaak op het oude behang mogen tekenen voordat het nieuwe erop gaat. Het kinderkunstwerk zal wel tijdelijk zijn en er na 2 weken weer worden afgehaald. - HS

11 mei: ledenvergadering straatvereniging

Op maandagavond 11 mei om 21:00 uur vind in ons hoekpandje de ledenvergadering plaats van de straatvereniging. Ben je lid? Of wil je dat worden? Kom dan langs, laat je informeren en denk met ons mee. Op de agenda staat:

- aantal tientjesleden + vrienden,
- activiteiten in het verenigingspand,
- activiteiten in de straat (buiten het pandje),
- financiën,
- (her)verkiezing bestuursleden (Suzy, Karin, Ron en Harold).

Laat het weten als je er wel / niet bij kunt zijn via een email aan vereniging@graafflorisstraat.nl

Graag tot maandag 11 mei op nummer 88a - HS

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 4 - editie 2 - lente 2009 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl



Redactie

Graaf Florisstraat 77a
krant@graafflorisstraat.nl

Aan deze TeleGraafFloris werkten mee:

- Kees de Wit (eindredactie, copy, foto's)
- Harold Smits (copy, foto's)
- Jet Houwers (copy)

De nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit, rond 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Nieuws? Vragen? Reacties? Graag! Mail ons je bijdrage. Zo wordt het een nieuwsbrief voor, van en door alle bewoners van de Graaf Florisstraat.

Verspreiding

Niet elke bewoner krijgt de de TeleGraafFloris. Alleen bewoners die lid zijn van de vereniging Ter Bevordering of die actief hebben aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen, krijgen de TeleGraafFloris elk kwartaal bezorgd. Stuur ons een e-mail als je de nieuwsbrief in kleur in je mailbox wilt ontvangen (bcc verstuurd). Bewoners die geen e-mail hebben kunnen een zwart-wit kopie van de nieuwsbrief in de brievenbus krijgen. Doe daarvoor een kort briefje door de bus bij de redactie.

Persoonsgegevens

De (e-mail)adressen van de bewoners zullen niet worden gebruikt voor commerciële initiatieven.

VERENIGING TER BEVORDERING

Mailinglists

Tientjesleden van de vereniging Ter Bevordering ontvangen elke maand een overzicht van de activiteiten die worden georganiseerd in het hoekpand op nummer 88a. Wil je meer?

Laat je dan op de mailinglijst zetten die past bij jouw interesses. Er zijn twee specifieke mailinglists waar je jouw naam op kunt laten zetten. Je ontvangt dan gerichte en uitgebreide uitnodigingen voor de activiteiten die jij interessant vindt. Je kunt jezelf aanmelden bij:

etenbijfloris@live.nl

Je krijgt dan wekelijks te horen wat er op het menu staat elke donderdagavond en hoe je jezelf kunt inschrijven voor een overheerlijke maaltijd van slechts 6 euro voor leden (5 euro extra voor introducés). Ook kun je jezelf hier natuurlijk aanmelden als kok.

floriscoop@graafflorisstraat.nl

Dan krijg je elke maand een uitgebreide mail over de films die de laatste vrijdag/zaterdag van de maand worden vertoond. Vrijdagavond een bijzondere film voor volwassenen. Zaterdagmiddag kinderfilm. Gratis toegang voor leden (introducés 5 euro). Soms kleine bijdrage voor iets lekkers bij de film.

Daarnaast kun je als lid het hoekpand van Floris afhuren voor besloten feestjes, van afstudeerborrels tot kinderverjaardagen. Stuur daarvoor een mail naar wieessanders@zonnet.nl

Voor vragen direct aan het bestuur van de vereniging kun je mailen naar vereniging@graafflorisstraat.nl